



## **AKTE VAN TOEWIJDING**

van de Congregatie van de Broeders van Liefde  
aan het Onbevlekt Hart van Maria,  
**Onze-Lieve-Vrouw van Fatima**



# AKTE VAN TOEWIJDING

van de Congregatie van de Broeders van Liefde  
aan het Onbevlekt Hart van Maria,  
Onze-Lieve-Vrouw van Fatima

O Heilige Maagd Maria, Moeder van Jezus en onze Moeder,

die verschenen zijt aan drie herdertjes in Fatima om aan de wereld een boodschap van vrede en verlossing te brengen, wij knielen voor U neder en we bidden U voor vrede en verlossing in de wereld, in de Kerk, in de congregatie en in ons persoonlijk leven.

Ter gelegenheid van de herdenking van uw verschijning in Fatima, nu honderd jaar geleden, wijden we de congregatie van de Broeders van Liefde toe aan Uw Onbevlekt Hart en vragen U om al de leden van de congregatie dichter bij Uw Zoon te brengen.

Wij bidden heel speciaal voor al onze broeders, voor onze aangesloten leden, onze medewerkers in het apostolaat en voor hen die we dienen: de armen, de zieken, de jongeren en zij die zich uitgesloten voelen in de maatschappij omwille van ziekte, armoede of beperking.

Wij vragen op Uw voorspraak vergiffenis voor onze zonden, voor de gemaakte fouten in de congregatie en voor al die keren dat we niet leefden in lijn met ons

charisma, ons geschonken door de H. Geest en ons voorgeleefd door onze geliefde Stichter de Dienaar Gods Petrus Jozef Triest.

Hierbij beloven we plechtig om als congregatie te leven zoals U geleefd heeft: open voor de roeping van de Heer, levend in lijn met de Wil van de Vader en dit met vreugde, zoals U het uitzong in uw Magnificat.

We beloven tevens om iedere dag trouw de rozenkrans te bidden, wandelend doorheen het leven van Uw Zoon Jezus en indachtig de grote momenten van uw uitverkiezing tot Moeder van God, Middelares van alle genaden en Medeverlosseres van allen die zich tot U keren in hun nood. We willen speciaal bidden voor de grote noden in de wereld en voor de heiliging van alle christenen, heel speciaal voor hen die verbonden zijn met de congregatie van de Broeders van Liefde.

Onbevlekt Hart van Maria, in vereniging met het Allerheiligste Hart van Jezus, bid voor ons en wees ons steeds nabij als een goede en zorgzame Moeder.

Amen.

....., 13 mei 2017