

Fracarita-reeks

een initiatief van de Broeders van Liefde

***** 10% korting op de winkelprijs *****

Zoektocht naar de ware vreugde

Een wandeling doorheen de zaligsprekingen

Br. dr. René Stockman



Bij het verschijnen van de Apostolische Exhortatie 'Gaudete et Exsultate' van Paus Franciscus trof het de auteur hoe de Paus een pertinente plaats gaf aan de zaligsprekingen als boodschap van Jezus en ze aanduidde als de weg naar heiligheid.

Met dit boek wil de auteur samen met de lezer een stuk van deze weg afleggen. Hierbij staat hij telkens stil bij één van de acht zaligsprekingen en vraagt hij zich af wat ze juist te zeggen hebben en wat ze te leren bieden voor het leven, voor de pelgrimstocht hier op aarde, op de weg naar heiligheid.

Dit boek is ook bestemd voor niet-christenen die kennis willen nemen van universele waarden in het christendom.

Uitgeverij Gompel&Svacina – 2019 – 978 94 6371 116 6 – Fracarita-reeks nr. 13 – Winkelprijs: € 20,00

Lof der duurzaamheid

Redactie: Meganck E.



De encycliek Laudato Si' van Paus Franciscus biedt een visie die de pragmatische duurzame ontwikkelingsdoelen – SDG's: Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties motiveert. Om de 17 doelstellingen en 169 onderliggende tussendoelen – onder meer einde aan armoede en honger, gelijkheid van vrouwen en mannen, aanpak van de klimaatverandering – te operationaliseren, moet elk land ze vertalen in nationaal beleid. Hiertoe moeten keuzes worden gemaakt vanuit lokale behoeften en mogelijkheden.

Dit boek, met bijdragen van experts, verkent de kansen voor initiatieven en de rol van kerk en overheid hierin. De visietekst moet de invulling en uitwerking ervan blijvend begeistere. Dat kan, want zelden vond een encycliek zoveel bijval, ook buiten de kerk. Dat moet ook, zo niet dreigen de SDG's dode letter te blijven. Dit boek dient als basis voor een Vlaams-Nederlandse invulling en richt zich tot het middenveld, kerk en overheid.

Uitgeverij Gompel&Svacina – 978 94 6371 060 2 – Fracarita-reeks nr. 12 – Winkelprijs: € 29,50

Laat niet verloren gaan één mensenkind

Br. dr. René Stockman



Spiritualiteit is in. Managers volgen spiritualiteitssessies om zo beter gewapend te zijn tegen de stress die het werk meebrengt. Er is niets tegen een uurtje yoga of een mindfulness-sessie, maar ware spiritualiteit is van een andere orde. Spiritualiteit wordt niet beoefend om er voordeel uit te trekken, maar om als mens te groeien.

In dit boek staat de auteur stil bij wie een mens echt kan zijn en hoe een mens de weg naar God kan vinden. Hij kijkt naar leermeesters uit het Oude Testament en naar de wijze waarop God in hun leven aanwezig was. De leermeester bij uitstek is Jezus Christus, die zichzelf noemde: *“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”* (Joh. 14, 6).

Iedere Godsontmoeting zal uitmonden in een vernieuwd op weg gaan om in de wereld God aanwezig te brengen, om van zijn liefde te getuigen, om zijn liefde te stralen, om zijn boodschap uit te dragen. En dat steeds met mijn hand in Zijn hand.

De auteur denkt na over hoe een spiritueel leven heel vruchtbaar kan worden in de wereld. Spiritualiteit is immers geen wegtrekken uit de wereld, maar zal steeds de mens opnieuw op weg zetten om in de wereld iets van Gods droom te realiseren.

Uitgeverij Gompel&Svacina – 978 94 6371 042 8 – Fracarita-reeks nr. 11 – Winkelprijs: € 22,90

Mijn hand in Uw hand: wie zal ons leiden?

Br. dr. René Stockman



Spiritualiteit is in. Managers volgen spiritualiteitssessies om zo beter gewapend te zijn tegen de stress die het werk meebrengt. Er is niets tegen een uurtje yoga of een mindfulness-sessie, maar ware spiritualiteit is van een andere orde. Spiritualiteit wordt niet beoefend om er voordeel uit te trekken, maar om als mens te groeien.

In dit boek staat de auteur stil bij wie een mens echt kan zijn en hoe een mens de weg naar God kan vinden. Hij kijkt naar leermeesters uit het Oude Testament en naar de wijze waarop God in hun leven aanwezig was. De leermeester bij uitstek is Jezus Christus, die zichzelf noemde: *“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”* (Joh. 14, 6).

Iedere Godsontmoeting zal uitmonden in een vernieuwd op weg gaan om in de wereld God aanwezig te brengen, om van zijn liefde te getuigen, om zijn liefde te stralen, om zijn boodschap uit te dragen. En dat steeds met mijn hand in Zijn hand.

De auteur denkt na over hoe een spiritueel leven heel vruchtbaar kan worden in de wereld. Spiritualiteit is immers geen wegtrekken uit de wereld, maar zal steeds de mens opnieuw op weg zetten om in de wereld iets van Gods droom te realiseren.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3544 2 – Fracarita-reeks nr. 10 – Winkelprijs: € 25,00

Euthanasie bij psychisch lijden

Br. dr. René Stockman



Vier auteurs buigen zich over de vraag hoe het verder moet met de euthanasie bij psychisch lijden. Ze doen het uit medische, filosofische en gelovige hoek en proberen vanuit deze invalshoeken de vraag te beantwoorden wat mensen met psychisch lijden brengt om de euthanasievraag te stellen. Dat het om een complex gegeven gaat, is duidelijk. Dat het dikwijls om een pijnlijke, uitzichtloze situatie gaat, is eveneens een feit. Maar is het toepassen van euthanasie het ultieme antwoord op de noodkreet die deze mensen uiten? Of zijn er alternatieven waarbij men wel degelijk de vraag ernstig neemt zonder het leven weg te nemen? Want euthanasie blijft toch steeds het meest radicale en onomkeerbare wat men kan doen bij een mens: zijn leven zelf afnemen.

Het essay kwam er vanuit een bekommernis bij de auteurs, die zien dat er steeds meer en vlugger gegrepen wordt naar euthanasie als antwoord, waarbij ze zich de vraag stelden of een handeling, die voorheen een strafbare act was maar nu onder bepaalde voorwaarden werd gelegaliseerd, verder zal evolueren als een van de mogelijke behandelingen bij psychisch lijden. Ook hier luidt de vraag in welke mate de absolute zelfbeschikking en de absolute vrijheid het aan het winnen zijn op de absolute beschermwaardigheid van de mens, van ieder mens, ook van de mens die psychisch zwaar lijdt. We zitten hier duidelijk op een hellend vlak, en blijkbaar is dat nu aan het overslaan.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3518 – Fracarita-reeks, nr. 9 – Winkelprijs: € 13,90

Geloven in Jezus Christus, waarom niet?

Een zinvol leven met toekomst!

Fernand Van Neste s.J. & Marc Keuleneer



Dit boek wijst enkele wegen om Jezus Christus beter te leren kennen en het geloof in Hem te laten groeien.

Het biedt inspiratie om steeds méér volgens de Geest van Jezus Christus te kunnen leven. In plaats van een leven vanuit angst, wanhoop en valse zekerheden nodigt Christus ons uit tot een vreugdevol bestaan.

Samen met Marc Keuleneer heeft Fernand van Neste de essentiële grondgedachten uit zijn reeds eerder verschenen boeken tot een nieuw en inspirerend geheel verwerkt.

De doorheen het leven gegroeide overtuiging van beide auteurs is helder en bezielend: geloven in Jezus Christus is méér dan de moeite waard. Het biedt een zinvol leven met toekomst, zelfs over de dood heen.

Uitgeverij Garant - 978 90 441 3489 6 - Fracarita-reeks, nr. 8 - Winkelprijs: € 21,00

Op weg in vertrouwen

Br. dr. René Stockman

We leven in een boeiende wereld, een snel veranderende wereld, een wereld die vele positieve kanten kent en vele mogelijkheden biedt, maar natuurlijk ook zijn negatieve zijde heeft. Het is in deze wereld dat we mogen leven; voor sommigen zal het overleven zijn, voor anderen, en hopelijk voor velen, echt



het leven uitbouwen.

Zoals een huis moet ook een leven op goede fundamenten worden gebouwd. Want het kan wel eens stormen in ons leven, we krijgen zware slagen te verduren die luisteren naar de namen: lijden, mislukking, ontgoocheling. En dan is het belangrijk dat de fundamenten stevig zijn: geen los zand dat we iedere dag wel ergens proberen te vinden, maar degelijke rotsblokken die het huis van ons leven de nodige stevigheid kunnen geven. Als gelovigen moeten we ons de vraag durven stellen waar God is in ons leven, of Hij het echte fundament is van ons leven. We staan hier voor een keuze: ofwel blijft God een theoretisch concept waar we zo nu en dan eens over nadenken, ofwel wordt Hij een levende aanwezigheid in ons leven en wordt Hij diegene die met ons op weg gaat, die er voor ons is in goede en kwade dagen.

Geloven we dat God aan de oorsprong staat van ons leven, en er ook de eindbestemming van is? Wanneer we in dit geloof mogen groeien, dan krijgt ons leven een totaal nieuw perspectief. Wanneer we onze oorsprong kennen en onze bestemming, hoeven we echt niet meer te vrezen.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3428 5 – Fracarita-reeks, nr. 7 – Winkelprijs: € 24,90

"Ik ben met u, tot het einde der tijden"

Overwegingen bij het heilsmysterie

Fernand Van Neste s.J.



Mensen die gelovig zijn, en hun geloof in gemeenschap beleven en in praktijk brengen, zijn beduidend 'gelukkiger' dan zij die niet geloven, twifelen of onverschillig zijn. Gelovigen hebben immers een houvast, ze zijn ingeschakeld in een gemeenschap, zij beschikken over een zingevingskader om met lijden en dood om te gaan. Wellicht de belangrijkste reden waarom overtuigde christenen zich fundamenteel gelukkig voelen, ligt in het besef dat zij zich 'vergezeld' weten in het leven door iemand, namelijk de Verrezen Heer. Zij weten zich gedragen door Hem. Hij bemint hen en laat hen niet in de steek. "Ik ben met u, tot het einde der tijden". Het heilsmysterie is een belangrijk onderwerp in de joodschristelijke godsdienst. Het ware geluk waar de mens naar verlangt en steeds naar op zoek gaat: wat houdt het in, waar vinden we het, wat is het geheim ervan en welke rol speelt God bij dit alles? Dit boek bundelt een reeks homilies als inspiratiebron voor zoekende gelovigen, bezinningsgroepen en mensen die zorg en onderwijs willen verstrekken vanuit een liefdevolle, christelijk geïnspireerde grondhouding.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3335 6 – Fracarita-reeks nr. 6 – Winkelprijs: € 29,90

Al kantelt de aarde

Hoe als christen staande blijven in deze wereld

Br. dr. René Stockman



Het begin van de 21ste eeuw wordt beschreven als een tijd van grote expansies, maar ook van onverwachte crisissen en algemeen een groeiende vrees voor terrorisme die het maatschappelijk gebeuren meer en meer bezwaart. Nog nooit in de geschiedenis zijn er zo veel mensen op de vlucht geweest. Het is dus een tijd in beweging, maar ook een tijd van angst voor de toekomst!

Ieder reageert op zijn of haar manier op dit tijdsgebeuren. Sommigen zullen zich hullen in onverschilligheid, anderen kruipen weg binnen de muren van een veilig onderkomen. Sommigen vragen zich af of de religie een specifiek antwoord te bieden heeft. Beschikt een christen over een bijzondere kracht om boven deze moeilijkheden uit te stijgen? Opent de Schrift en de navolging van Christus heel eigen wegen om de dikwijls terechte vrees en angst te overwinnen?

Broeder Stockman probeert op deze vragen een antwoord te geven, vanuit een heel persoonlijke reflectie. Hij tracht het antwoord te vinden in een levensechte spiritualiteit, een herontdekken van Gods aanwezigheid in de volle realiteit van het leven. En hij gaat heel ver wanneer hij zich laat confronteren met de ultieme vraag rond de dood, die voor velen de grote taboe van het leven is geworden. Zijn besluit is: als mens weet ik mijn oorsprong en eigenlijk ook mijn bestemming. Dat moet voldoende zijn om de angst te overmeesteren, ook al kantelt de aarde.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3321 9 – Fracarita-reeks, nr. 5 – Winkelprijs: € 21,00

Edward Poppe, een heilige voor deze tijd

Br. dr. René Stockman



Op 3 oktober 1999 verklaarde paus Johannes Paulus II de Vlaamse priester Edward Poppe zalig. Daaraan ging een lang proces vooraf waarbij de faam van heiligheid grondig werd onderzocht. Met de zaligverklaring heeft de Kerk formeel bevestigd wat men in Vlaanderen, en ook daarbuiten, al lang beaamde: priester Edward Poppe was een uitzonderlijk man, een diep bewogen priester die de persoonlijke heiligheid als het enige objectief stelde in zijn leven. Maar wat is de betekenis van Edward Poppe, die toch een priesterbeeld vertegenwoordigt dat ver weg ligt? Hij heeft inderdaad in een andere tijd geleefd, zowat 100 jaar geleden, maar de wijze waarop hij invulling gaf aan de roeping om heilig te worden, heeft hij zo persoonlijk ingevuld, dat dit ook vandaag een bron van inspiratie mag zijn. Dit boek maakt een wandeling door het leven van Edward Poppe en staat stil bij de verschillende elementen die zijn spiritualiteit kleuren.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3252 6 – Fracarita-reeks nr. 4 – Winkelprijs: € 14,90

Met vreugde in het leven staan

Br. dr. René Stockman



In deze publicatie wil Br. René Stockman een antwoord trachten te geven op vragen als: 'Kunnen we vandaag nog echte vreugde beleven als gelovigen, als dragers van een Blijde Boodschap?' 'Straalt de Kerk, als drager van die boodschap, voldoende die vreugde uit?' 'Welke remedie kan die boodschap ons bieden om ook bij de tegenslagen van het leven die diepe vreugde te bewaren en te koesteren?'. Dit is geen boek waarin men tien knepen vindt om gelukkig te worden. Daar zijn andere werken voor. Maar wel een spirituele bezinning, als bij toeval samenvallend met de exhortatie van Paus Franciscus over de "Vreugde van het Evangelie".

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3193 2 – Fracarita-reeks nr. 3 – Winkelprijs: € 21,00

Maria, de kortste weg naar Jezus

Br. dr. René Stockman



Maria neemt in de heilsgeschiedenis een bijzondere plaats in. Ze is niet zomaar dat gewone meisje uit Nazareth dat zonder enige voorbereiding een stem hoorde van een engel die haar de boodschap kwam brengen dat ze de moeder van God zou worden. In de christelijke traditie was Maria daartoe voorbereid door haar onbevleete ontvangenis. Geen gemakkelijk woord voor vandaag. In dit boek gaat de auteur dieper in op de figuur van Maria om haar ware wezen beter te leren kennen. Hij gaat daarvoor in de leer bij mensen die heel veel hebben nagedacht en geschreven over Maria, en ook bij de concilieteksten die aan Maria werden gewijd, waarbij vooral de geschriften van Paus Johannes Paulus II richtinggevend zijn. Gelovigen leren Maria op een heel bijzondere wijze kennen bij het bidden van de rozenkrans, een heel oud gebruik. Wordt dit bidden geplaatst in het licht van de 20 mysteries die de rozenkrans letterlijk omkransen, dan lijkt het een toch aan de hand van Maria's dagboek door het leven van Jezus zelf. Dat wordt dan echt 'door Maria naar Jezus'.

Uitgeverij Garant, Antwerpen/Apeldoorn – 978 90 441 3148 2 – Fracarita-reeks nr. 2 – € 20,00

Onze Vader – Het gebed dat Jezus ons leerde

Br. dr. René Stockman



Van alle gekende gebeden haalt het Onze Vader zeker het nummer één op de top tien. Het is het gebed dat Jezus zelf heeft gebeden en dat velen sindsdien herhalen, in de stilte van hun hart, prevelend met de rozenkrans in de hand, samen met andere gelovigen in vieringen. Met dit gebed richten we ons rechtstreeks tot God die Jezus Vader noemde. Sinds Jezus mogen ook wij God als Vader aanroepen. In dit essay gaat de auteur mediteren bij iedere bede en tracht ermee in het grote geheim van God zelf te treden, wetend en steeds meer beseffend dat God steeds groter is. Maar iedere bede is een uitnodiging om een nieuw aspect van Gods grootheid onder menselijke woorden te brengen. Het mag een handreiking zijn om het gebed met nog meer liefde te bidden tot God die alleen maar liefde is.

Uitgeverij Garant – 978 90 441 3015 7 – Fracarita-reeks nr. 1 – Winkelprijs: € 11,70

FRACARITA-REEKS

Gelieve dit formulier volledig in te vullen en te bezorgen aan:
Documentatiedienst - Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
emmy.de.boos@fracarita.net

Factuuradres

naam:
 instelling:
 adres:

 telefoon:
 BTW-nr.:

Leveringsadres

naam:
 instelling:
 adres:

 telefoon:

wenst volgend(e) boek(en) te bestellen:

GRATIS TOEZENDING

Titel	Auteur	ISBN	Aantal	Prijs/ex. min 10%	Totaal
Onze Vader – Het gebed dat Jezus ons leerde (nr. 1)	Br. dr. René Stockman	978 90 441 3015 7		€ 10,53	
Maria, de kortste weg naar Jezus (nr. 2)	Br. dr. René Stockman	978 90 441 3148 2		€ 18,00	
Met vreugde in het leven staan (nr. 3)	Br. dr. René Stockman	978 90 441 3193 2		€ 18,90	
Edward Poppe, een heilige voor deze tijd (nr. 4)	Br. dr. René Stockman	978 90 441 3252 6		€ 13,41	
Al kantelt de aarde Hoe als christen staande blijven in deze wereld (nr. 5)	Br. dr. René Stockman	978 90 441 3321 9		€ 18,90	
"Ik ben met u, tot het einde der tijden" Overwegingen bij het heilsmysterie (nr. 6)	Fernand Van Neste s.J.	978 90 441 3335 6		€ 26,91	
Op weg in vertrouwen (nr. 7)	Br. dr. René Stockman	978 90 441 3428 5		€ 22,41	
Geloven in Jezus Christus, waarom niet? Een zinvol leven met toekomst! (nr. 8)	Fernand Van Neste s.J. & Marc Keuleneer	978 90 441 3489 6		€ 18,90	
Mijn hand in Uw hand: wie zal ons leiden? (nr. 9)	Br. dr. René Stockman	978 90 441 3544 2		€ 22,50	
Euthanasie bij psychisch lijden (Nr. 10)	Br. dr. René Stockman	978 90 441 3518 3		€ 12,51	
Laat niet verloren gaan één menskind (nr. 11)	Br. dr. René Stockman	978 94 6371 042 8		€ 20,60	
Lof der duurzaamheid (nr. 12)	Redactie: E. Meganck	978 94 6371 060 2		€ 26,55	
Zoektocht naar de ware vreugde	Br. dr. René Stockman	978 94 6371 116 6		€ 18,00	
				TOTAAL	

De prijs is inclusief BTW en verzendkosten (enkel België).

Datum:

Handtekening: