

Rome, 17 maart 2020

Beminde Medebroeders,
Beste Aangesloten leden, medewerkers, vrijwilligers en vrienden,

We zijn met zijn allen de veertigdagentijd ingetreden als voorbereiding op Pasen. Niemand had gedacht hoe bijzonder deze tijd zou worden. De ganse wereld is in de ban van het coronavirus. De woorden van Aswoensdag die ons deden nadenken aan onze menselijke vergankelijkheid, blijven als nooit tevoren doorklinken. Gevoelens van vrees en machteloosheid hebben velen in de greep. Hier in Rome, waar de inwoners al meer dan een week het verbod hebben hun huizen te verlaten, is deze sfeer echt voelbaar. Onze studenten in huis krijgen hun lessen via het internet en proberen er zo een gedegen dagorde op na te houden. We ervaren meer dan ooit de positieve kracht van ons gemeenschapsleven en in ons samen bidden voelen we ons nauw verbonden met de velen die ons omringen. We moedigen mekaar aan om de opgelegde regels nauwkeurig te volgen en deze te zien als een uiting van solidariteit. We beseffen dat iedere overtreding of laksheid anderen en ook onszelf in gevaar kan brengen. Tegelijk ervaren we ons bij de gelukkigen die zonder veel zorg eten op tafel krijgen, voldoende bewegingsruimte hebben in huis en tuin en vooral mekaar hebben ter ondersteuning. Aan de andere kant van de straat zien we gezinnen vastzitten in hun kleine appartementen, horen we kinderen spelen op de nauwe balkons en wellicht beseffen we onvoldoende hoeveelzaamheid en verlatenheid er nu heerst bij ouderen, bij zieken.

Mijn gedachten gaan in het bijzonder uit naar U allen, medebroeders, aangesloten leden, medewerkers, vrijwilligers en vrienden, die in zeer verschillende situaties geconfronteerd worden met deze wereldcrisis. Mag ik hopen dat jullie goede wegen vinden om mekaar nabij te zijn, mekaar te helpen en te ondersteunen in de moeilijke opdrachten die jullie te vervullen hebben. In het bijzonder denk ik aan jullie die in de verpleging en de zorg voor medemensen met veel omzichtigheid en nog grotere toewijding jullie werk moeten verrichten. Dat door jullie moedig optreden velen geholpen en aangemoedigd mogen worden om hun vrees te overwinnen. Misschien zult u ook moeten zorgen voor mensen die door het virus zijn besmet. Doe het met zorg, met liefde en vooral grote edelmoedigheid. Mogen we ook hier de kracht van ons charisma van de caritas daadwerkelijk beleven.

We denken speciaal aan onze leerlingen die nu noodgedwongen moeten thuisblijven, dat ze daar voldoende ruimte mogen vinden om eventueel onder de begeleiding van de school hun opleiding te kunnen verderzetten. We denken aan de zieken en mensen met een beperking in onze voorzieningen, ziekenhuizen, tehuisen, dat ze mogen gespaard worden van dit levensbedreigende virus en indien ze toch zouden besmet worden, dat ze goede zorg zouden mogen ontvangen. We denken aan de daklozen die nu extra worden bedreigd, dat ze een veilig onderkomen zouden mogen vinden. En we denken aan hen die nu ziek zijn, die in levensgevaar zijn door het virus, dat ze in hun pijn en lijden mogen geholpen worden en heling ontvangen.

De veertigdagentijd is een tijd van gebed, van vasten en van delen met mekaar. Onwillekeurig worden we nu opgeroepen om dit op een heel bijzondere wijze te beleven. Daarom willen we *bidden* dat deze pandemie vlug mag worden overwonnen en we bidden heel speciaal voor hen die zich op verschillende vlakken inzetten voor de bestrijding van het virus: via wetenschappelijk onderzoek en via daadwerkelijke hulp en zorg. Tijdens deze maand bidden we speciaal tot de H. Jozef opdat hij zijn zorg, die zo sprekend was naar Maria en Jezus, nu ook naar ons en naar allen die getroffen zijn door het virus, mag blijven tonen.

Het is een moment dat we de zin in het vasten mogen hervinden en door versterving ons spiritueel verbinden met onze medemensen die het nu zeer moeilijk hebben. Het mag een heel speciale intentie worden bij ons vasten en versterven.

En ten slotte willen we *delen*. Laten we niet ongevoelig blijven wanneer we gevraagd worden om effectief te ondersteunen.

Ik wil eindigen met een gebed en graag sluit ik mij aan bij wat we ontvingen van de Belgische Bisschoppenconferentie.

*"God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer. Amen."*

Broederlijk genegen in de Heer en verbonden,



Br. René Stockman
Generale overste
Broeders van Liefde